

Έζησα κοντά στη Θεοφανώ

Του Γιάννη Πανδή,

Β2, 4^{ου} Γυμνασίου Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος»

Όλα ξεκίνησαν ένα όμορφο πρωινό, όταν ξαφνικά η Αναστασώ μπήκε στο δωμάτιο της και μου είπε ότι ξεκινούμε για το Ιερόν Παλάτιον. Ήμουν έκπληκτος και χαρούμενος που από άλλους τους υπηρέτες διάλεξε έμένα, για να πάρει μαζί της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τη ρώτησα ποιος ήταν ο λόγος της αναχώρησής μας. Εκείνη μου αποκάλυψε ότι επρόκειτο να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς, για να παντρευτεί τον νεαρό πρίγκιπα Ρωμανό. Εγώ τα έχασα ακόμη μια φορά με το θράσος της όμορφης κυράς. Κατάφερα τότε να της αποσπάσω μερικές πληροφορίες για την οικογένειά της. Έμαθα πως ο πατέρας της Κρατερός, που διατηρούσε ταβέρνα στην Κωνσταντινούπολη, είχε γεννηθεί στη Λακωνία.

Η Αναστασώ με την απaráμιλλη ομορφιά της κέρδισε το διαγωνισμό και έγινε αμέσως δεκτή τόσο από τους γονείς του Ρωμανού όσο και από τους αυλικούς δίχως κανένα πρόβλημα. Άλλαξε, μάλιστα το όνομά της και το έκανε Θεοφανώ.

Τη μέρα των αυτοκρατορικών γάμων, η Κωνσταντινούπολη γιόρταζε ξέφρενα στους δρόμους, επευφημώντας το νεαρό ζευγάρι που έκλεβε το ενδιαφέρον για την ομορφιά του, καθώς και ο Ρωμανός φημιζόταν για την αθλητική παρουσία του. Στον γάμο παρευρίσκονταν ο πατέρας του γαμπρού και αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος μαζί με τη γυναίκα του Ελένη, πλαισιωμένοι από τις πέντε κόρες τους. Διπλά στην εκθαμβωτική νύφη έστεκε ο κατά τρία μόλις έτη μεγαλύτερος Ρωμανός, το όνειρο όλων των κοριτσιών της πρωτεύουσας!

Αρκετό καιρο αργότερα, και ενώ η Θεοφανώ απολάμβανε τις ανέσεις του παλατιού, ήρθε η εγκυμοσύνη και η γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Το αγόρι νεογέννητο δεν ήταν άλλος από τον μετέπειτα αυτοκράτορα Βασίλειο. Με την έλευση του παιδιού, η Θεοφανώ άλλαξε τελείως και άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον θρόνο.

Μετά από λίγους μήνες, ο πεθερός της πέθανε. Πολλοί άνθρωποι έριξαν την ευθύνη τότε στην Θεοφανώ. Εγώ δεν πίστευα ούτε λέξη μέχρι το τρομερό βράδυ της 28ης Ιουνίου που μου άλλαξε εντελώς την ιδέα μου για Θεοφανώ. Ήρθε και μου εξομολογήθηκε ότι αυτή το έκανε. Ήταν ένα τεράστιο σοκ, καθώς έβλεπα τον ειδυλλιακό μου κόσμο να καταρρέει. Μετά η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη, όταν

απομόνωσε την πεθερά της και έστειλε τις αδερφές του Ρωμανού σε μοναστήρι δίχως τη θέλησή τους. (1)

Ο Ρωμανός, όχι μόνο δεν προβληματιζόταν για τις πράξεις της συζύγου του, αλλά τη γέμιζε πλούτη αδειάζοντας το ταμείο του κράτους. Επίσης, αυτό που έδειχνε να τον ενδιαφέρει περισσότερο δεν ήταν η διοίκηση της αυτοκρατορίας όσο οι απολαύσεις και οι ακολασίες, στις οποίες επιδιόταν με όλο του το είναι. Έτσι οι κρατικές υποθέσεις είχαν περάσει στα χέρια του παρακοιμωμένου Ιωσήφ Βρίγγα, στον οποίο όμως δεν άσκουσε καμιά επιρροή η φιλόδοξη και μάλλον επικίνδυνη αυτοκράτειρα που κάποτε γνώριζα. Στο μεταξύ, αυτό που την είχε εξαντλήσει ήταν οι συνεχόμενες εγκυμοσύνες της: τέσσερα παιδιά σε έξι χρόνια γάμου, πράγμα που την εμπόδιζε αντικειμενικά να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες της και να ικανοποιήσει την ακόρεστη δίψα για εξουσία που τη διακατείχε.

Μετά από μερικά χρόνια ο αιφνίδιος θάνατος του Ρωμανού αποδόθηκε πάλι σε εκείνη. Δεν ξέρω αν αυτή τον είχε δηλητηριάσει. Ένα μόνο γνωρίζω: ένα πρωινό, την είδαν να μιλά με τον περίφημο στρατηγό, τον Νικηφόρο Φωκά, τον όποιο αργότερα παντρεύτηκε.

Λίγο αργότερα ο Νικηφόρος Φωκάς έπεσε κι αυτός θύμα της Θεοφανώς, αυτήν τη φορά όχι με δηλητήριο, αλλά με οργανωμένο δολοφονικό σχέδιο, στο οποίο πρωταγωνίασε ο ανιψιός του Ιωάννης Τσιμισκής, που μάλλον ήταν εραστής της αυτοκράτειρας. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, αφού τους είχα δει στην αυλή να φιλιούνται.

Από εκεί και περά έχασα κάθε επαφή μαζί της, γιατί δεν την ακολούθησα στην εξορία της. Μετά τη δολοφονία του Φωκά, ο Πατριάρχης Πολύευκτος αρνήθηκε να στέψει αυτοκράτορα τον Τσιμισκή, αν δεν εξόριζε πρώτα τη Θεοφανώ. Έτσι η αυτοκράτειρα προδόθηκε τελικά από τον εραστή της και βρέθηκε για έξι χρόνια εξόριστη στην Αρμενία. Στην Κωνσταντινούπολη επανήλθε, όταν ανέβηκε στον θρόνο ο γιος της Βασίλειος. Εγώ πλέον είχα πάψει να την υπηρετώ και δεν την ξαναείδα ποτέ. Η Θεοφανώ, από την άλλη, δεν ξαναέδειξε πια ενδιαφέρον ή δεν μπόρεσε να αναμειχθεί στις υποθέσεις του κράτους.

Ήταν, πράγματι, από τις πιο όμορφες, αλλά και επικίνδυνες γυναίκες της Ρωμανίας!

(1) Ο Charles Diehl στον πέμπτο τόμο της Ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (σελ. 813 και 815) δε συμφωνεί με την εκδοχή ότι η Θεοφανώ δηλητηρίασε τον πεθερό της Κωνσταντίνο Ζ', προκειμένου ο Ρωμανός Β' να ανέλθει γρηγορότερα στο θρόνο ούτε ότι η Θεοφανώ

δηλητηρίασε αργότερα και τον ίδιο το Ρωμανό, καθώς η δολοφονία του θα εξέθετε σε κίνδυνο την ίδια και τα παιδιά της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

<http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=698583>

http://anastasiosds.blogspot.gr/2008/09/blog-post_05.html

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8E>

<http://topontiki.gr/article/38824/>

<http://www.google.gr/search?q=%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%89&hl=el&sa=X&tbo=u&biw=1366&bih=667&tbm=isch&source=univ&ei=CJzqUNvVH4ua1AWgz4CIAw&ved=0CDwQsAQ>

http://anastasiosds.blogspot.gr/2008/09/blog-post_05.html

